

"OLDTIDER"

Specialtidskrift för modellflygare



INNEHÅLL :

Åke Roggentin - Sveriges
bästa modellflygare -
Olle Lindh-tävlingen.
Oldtimertävlingen 1982.
Ritningar.

Nr 1 1982



ÅKE ROGGENTIN

Flygintresset väcktes nog redan då Åke var liten pojke och sjöflygplanen tillhörande marinen starta och landa utanför Skeppsholmen.

Han började flyga 1933 med ett modellплан byggt efter en tysk ritning: "Record-Modell" kallades det och sades äga den underbara förmågan att kunna flyga. Ritningen köpte Åke hos Forsners på Klarabergsgatan i gamla Klara. Det var en stavmodell med 68 cm spv. Flygningarna skedde sen ute vid Bromma-Mariehäll. Bästa tid för Åkes modell blev 20 sek.

En artikelserie i "Flygning" författad av Nils Söderberg gav Åke de teoretiska grunder, som sedan hjälpte honom att konstruera egna modellplan. En ritning till "Winkler J:r", en tysk segelemodell, inköptes i Nordiska Bokhandeln och modellen byggdes sen av fanér och furulister.

Så småningom kom den första svenska bygget - "Falken", en konstruktion av John Lindqvist. Åke ändrade dock pianoträdsstabben till en helbalsadito och det betydde mycket. Modellen lyckades flyga nära minuten.

1934 kom Harald Martins bok "Modellplansflygning" och den blev en guldbruva att ösa ur för en flygintresserad yngling. Åke var nu 16 år. Han fick anställning hos ingenjör Harald Vilén, som startat en modellplansfirma.

Året därpå träffade han Sven Wentzel, Lars Märtensson och Olle Lindh. Dessa unga män och pojkar bildade den 17 juli 1935 "Modellflygklubben Vingarna". Åke lämnade vilén och anställdes av Wentzel, där han byggde modeller och hjälpte till på heltid.

Den första riktigt stora tävlingen Åke Roggentin deltog i var "Vingarnas Vintermästerskap" 1936, där deltog också Åkes bror Rune. Sammanlagt startade bröderna med fem modeller och erövrade - fem förstapris! Dessutom fick Åke hederspris för dagens bästa tid.

Roligaste tävlingen det året var kanske den tävling som Norrköpings Modell- och Segelflyg - klubb anordnade. Åke ställde upp med en modell och vann! Det märkliga som hände då var att ett modellplan flög bort! Det var mitt i vintern den 28 mars men ändå steg Åke Lundmarks "Gladan" och förlorades ur sikte efter 4.52,3 min. Det väckte sensation! Det där med termik var inte så bekant 1936!

På ILIS-tävlingen i slutet av maj flög för första gången ett plan bort för Åke. Det följdes över 6 min och tiden räckte för seger. Modellen var en föregångare till "Kungsörnen".

forts. nästa sid.

Åke Roggentin, forts.

Det hände sommaren 1936 närmare bestämt den 12 juli. Det var ingen tävling. Det regnade på väg ut till Gårdet, men det var varmt och kav lugnt. Efter en stund sken solen fram. Eftersom det hade regnat förut blev det en hel del uppströmmar, och med tur kan det bli så ana tider att rekorden ryker! "Kärran" höll sig uppe ca 2 min i varje start och det var ju bra bara det. "Kungsörnen" som den kallades var en kroppsmodell i 50–75 cm klassen med en gummimotor som tålde ca 900 varv

Efter en del trimningsförsök drogs motorn upp på toppvarav och modellen släpptes. Genast i starten hade den turen att komma i en uppström. Den steg i cirklar och man kunde följa den i 18 min. utan att behöva flytta på sig. Men sedan började modellen visa långfärdstendenser. Den tog kurs bortåt Fiskartorpet och tidtagarna tog en bil och följde efter. Från krönet av Fiskartorpsbacken följdes sedan modellen tills den försvann i ett moln på stor höjd. Kronometrarna visade då 42 min 43,2 sek.

En kanotist hittade planet ute vid Tranholmen i närheten av Djursholm och endast fem timmar efter rekordflygningen hade ägaren det tillbaka igen helt och fint trots att det legat i vattnet.

Något världsrekord kunde det inte bli, då F.A.I:s bestämmelser inte uppfylldes.



Åke Roggentin med "Kungsörnen" efter rekordflygningen den 12/7 1936



K U N G S Ö R N E N
(STRATOS II)

forts

Olle Lindh-tävlingens historia

På Vingarnas årsmöte den 23 febr. 1947 föreslog Sverker Blom, att klubben skulle anordna en årligen återkommande tävling till minnet av medlemmen Olle Lindh, som hade avlidit några dagar tidigare efter en lång tids svår sjukdom.

Olle Lindh var en av klubbens allra skickligaste modellflygare och därjämte mycket uppskattad för sina friska idéers skull.

Sverker Bloms förslag antogs omedelbart och för att skaffa medel till en pokal, förslagsvis benämnd "Olle Lindhs Minne", så skickades en bidragslista runt på mötet. På listan insamlades till slut ett belopp på närmare ett hundra kronor. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utforma regelrna för tävlingen.

Reglerna publicerades i septembernumret av KSAK:s modellflygarorgan "Modellflygaren" och lyda som följer:

1. "Olle Lindh-pokalen" är ett vandringspris instiftat av Vingarna, Stockholm. Tävlingen avser att hedra minnet av "Vingen" Olle Lindh, f. den 29/9 1921 d. den 18/2 1947.
2. Tävlingen om "Olle Lindh-pokalen" anordnas av Vingarna årligen under september månad.
3. Varje hos KSAK registrerad modellflygare äger rätt att delta i tävlingen.
4. "Olle Lindh-pokalen" tilldelas den modellflygare, som efter tio (10) års tävlingar har de flesta intekningar i pokalen. Skulle flera modellflygare därvid ha uppnått högsta antalet intekningar anordnas närmast följande år en slutlig utslagstävlan mellan dessa.
5. Tävlingen gäller GUMMIMOTORMODELLER enligt KSAK:s gällande definition och avser endast tidsflygning. Varje tävlande får göra tre startar. Startmetoden är hand- eller markstart efter den tävländes eget val. I övrigt följes KSAK:s gällande bestämmelser.
6. Vingarna förbehåller sig rätten att ändra dessa regler. Varje sådan ändring meddelas omedelbart varje intekningsinnehavare.

Bestämmelserna för modellen var som synes av punkt 5 mycket liberala. Modellen kunde se ut nästan hur som helst, vara mycket tung eller lätt, stor eller liten. Vingarnas styrelse hade räknat med att sådana bestämmelser skulle stimulera modellflygarna till experimenterande i syfte att uppnå de bästa möjliga resultat. Det skulle på så vis bli en tävling med modeller i "Olle Lindh-klass" och därtill ett värdigt

minne av Olle, Vingarnas genom tiderna störste experimentator.

Av de insamlade medlen inköptes en vacker pokal i kontrollerat silver och den graverades med följande text:

VINGARNAS VANDRINGSPRIS

Till minne av
Olle Lindh
29/9 1921 - 18/2 1947

Den första tävlingen genomfördes på Skarpnäcksfältet söndagen den 28 september 1947.

Här nedan följer nu resultaten för de tre främsta i de 10 tävlingarna.

I.	Skarpnäck den 28 september 1947.	
1.	Karl-Erik Landegren, Västerås	375 se
2.	Åke Larsson, Vingarna	273
3.	Lennart Larsson, Västerås	216
II.	Skarpnäck den 26 september 1948.	
1.	Börje Stark, Vingarna	666 se
2.	Kjell Eklund, Virdarna, Älverum	605
3.	Bengt Johansson, Karlstad	484
III.	Skarpnäck den 25 september 1949.	
1.	Åke Larsson, Vingarna	681 se
2.	Anders Deurell, Vingarna	664
3.	Bengt Blomgren, Vingarna	584
IV.	Skarpnäck den 3 september 1950.	
1.	Sune Stark, Vingarna	528 se
2.	Ronald Borg, Vingarna	418
3.	Åke Larsson, Vingarna	407
V.	Skarpnäck den 23 september 1951.	
1.	Roald Olsson, Aeroklubben Göteborg	850
2.	Olle Blomberg, Nimbus, Kumla	849
3.	Sture Sandberg, Umeå	817
VI.	Skarpnäck den 28 september 1952.	
1.	Stig Grönning, Norberg	389 sek
2.	Åke Larsson, Vingarna	367
3.	Örjan Gahm, Vingarna	297
VII.	Gärdet den 27 september 1953.	
1.	Åke Roggentin, Vingarna	307 sek
2.	Rolf Andersson, Vänernsborg	263
3.	Torgil Rosenberg, Nimbus, Stockholm	260
VIII.	Gärdet den 3 oktober 1954.	
1.	Åke Roggentin, Vingarna	482 sek
2.	Anders Håkansson, Aeroklubben Malmö	439
3.	Rolf Andersson, Vänernsborg	403
IX.	Gärdet den 25 september 1955.	
1.	Anders Håkansson, Aeroklubben Malmö	212
2.	Bror Eimar, Nimbus, Stockholm	188
3.	Nils Nässén, Östersund	172
X.	Skarpnäck den 23 september 1956.	
1.	Lennart Tysklind, Enköping	484
2.	Bror Eimar, Nimbus, Stockholm	455
3.	Anders Håkansson, Aeroklubben Malmö	334

forts. nästa sid.

Olle Lindh-tävlingen, forts.

Det visade sig alltmer efter de första tävlingarna att den bästa gummimotormodellen man kunde tävla med var den välkända Wakefield modellen. Något större experimenterande kom inte till uttryck som vi hoppats. Detta förhållande jämté det faktum att Wakefield-modellernas prestanda ökades alltmer och till slut blevo så bra att Skarpnäcksfältet ej längre räckte till som tävlingsplats, nade till följd att Vingarnas styrelse beslut länna reglerna för modellen. Samtidigt med den 6:e tävlingen den 28 september 1952 hade klubben utlyst till tävling också i en specialklass för gummimotormodeller där gummimotorvikten var maximerad till 30 gram, vingbelastning 10 g/dm² och max, tid i varje start 2 min.

Försöket slog väl ut och det beslöts att den 7:e tävlingen skulle hållas enligt dessa nya bestämmelser. Det visade sig dock att regeln nu premierade de små modellerna alltför mycket och dessutom begränsades möjligheterna till experimenterande. Styrelsen beslöt därför att till 1954-ars tävling göra regeln mer generell, avs åndra högsta gummimotorvikten till 30 % av modellens hela vikt utan gummimotor. Dessutom nöjdes max.tiden i varje flygning till 3 min., då denna tidsgräns både blivit antagen nationellt och internationellt. Resultat av denna senare regeländring blev att modeller av alla storlekar deltog i de följande tävlingarna. Vid de två sista tävlingarna gjordes endast den ytterligare ändringen i reglerna att gummimotorns vikt reducerades från 30 % till 25 %.

Vi anse nu att vi kommit fram till en myck et lämplig regel, som det är värt att fortsätta med. Våra idér har också vunnit internationell efterföljd i det att procenttalet för gummimotorvikten för Wakefield-modellerna i två år varit 53% och nu kommer att sänkas till 28%.

Så ha vi kommit fram till det sista utdelandet av Olle Lindh-pokalen, den då pokalen överlämnas till den slutlige vinnaren, till den ende som har erövrat den två gånger, till Olies gamle vän och flygarbroder från genombrottsåren i slutet av 1930-talet, till Åke Roggentin.

Överlämningen skedde vid prisutdelningen efter Vingarnas hösttävling på Skarpnäcks Sportfält söndagen den 29 september 1954.

Hans Schmiederlöw
ordt.

Åke Roggentin, forts.

Redan 1937 blev Åke landslagsman. Vid uttagningstävlingar till landskampen i Norge, vann Åke sin klass med en modell kallad "Nimbus".

Han blev egentligen uttagen till 1937:års Wakefieldtävling också. Hans modell skulle få följa med men inte han själv. Modellen skulle "proxy-flygas". Nu blev det inget av med det.

1939 blev han uttagen till N.M. som hölls i Örebro, då Arne Blomgren segrade. Åke kom på 1:e plats.

Senare på sommaren 4-8 juli fick han som ledare för svenekarna fira till Jämijärvi i Finland. De övriga deltagarna var Sigurd Larsson och Olle Lindh från Vingarna samt Sigurd Isaacson från LEM, Linköping. I de tre tävlingarna deltog modellflygare från Estland och Tyskland. Åke blev 2:a i klassen över 70 cm (FAI-regler) i såväl handstart som markstart. I Wakefieldklassen blev han 5:a, på 2.07,6.

Under 1939 blev Åke Roggentin "ELITFLYGARE". Reglerna för att få KSAK:s guldmedalj var då att man skulle ha uppnått 3 genomsnittstider på mer än 2 min i tre skilda tävlingar. Åke blev "ELITFLYGARE" Nr 7 i Sverige.

"Svensk militär" blev Åke i Wakefield-klassen på S.M. 1940 i Linköping. En tävling där det rådde nära nog storm. I byarna var det 15 m/s. Åkes modell flög 6 km i första starten, men han hann åter för att göra ännu en start, därmed vann han på 1.33,0 i genomsnittstid.

"Vintertävlingen" blev något av Åkes specialitet. Redan 1936 vann han två klasser, dels med en slavmodell och dels med en segelmodell - "Winkler J:r". Året därpå tog han hem inte mindre än 3 förstapris. På VT 1941 blev Åke 2:a i Wakefield-klassen, men hade glädjen att se Ture Skoog vinna M2-Allm. med en "Termik III" - Åkes konstruktion för tidningen "Flygning".

Den verkliga succéen kom på Vintertävlingen 1943 på Skarpnäck. I rådande värväder slog Åke till och vann på fina tider både M2 och M3. Genomsnitt tiderna var 2.58,1 resp 3.35,1. Krigsären drog ner aktiviteten. Åke var inkallad i militärtjänst och det var svårt att få permission. Ändå blev det en del resor inom landet. Bl.a. tävlade han Avesta migra gånger och där hade han alltid framgång.

En sorts "come-back" blev Olle Lindhtävlingen Åke hade inga tankar på att vinna, då han plockade fram sin gamla "Termik III" och ställde upp 1953. Till sin stora överraskning vann han!

Till året därpå konstruerade och byggde han en ny modell, direkt avpassad till reglerna. Det blev seger även 1954! Genom att Åke var den enda som vunnit tävlingen mer än en gång blev han slutlig och definitiv innehavare av "Olle Lindh-pokalen".

Under de senaste åren har Åke Roggentin intresserat sig för allmän flyghistoria, och för sina insatser fick han första året ett stipendium på SFF:s årsmöte.

GUSTAVSVIKS

ÖPPNAR 4 JUNI 1983
MOTORMUSEUM
ÖREBRO



"Stratos"

FAI-konstruktion av

A.W.Nordwaeger.



Spv. 1150 mm



Skala 1:10

G-Special

OLLE LINDH

Konstr. Åke Roggentin 1954

Tomvikt 90 g

Motorvikt 27 g



Oldtimertävlingen 1982

Det blev bara en "Oldtimertävling" i år. Den blev i stället så mycket mer betydelsefull, da Södra Hallands Modellflygsällskap fick igenom att arrangemanget kan kallas "Svenskt Mästerskap". Visserligen inofficiellt, men ändå, för här delades SMF:s guld, silver och bronsplaketter ut till de tre framsta i varje klass.

15 augusti hölls tävlingen på F 10 vid Ängelholm. Det hade varit blåsigt och regnigt dagarna innan, men just på söndagen drev ett litet högtryck in från väster och gjorde tävlingen möjlig att genomföra. Vi samlades utanför grindarna till flottiljen och blev visade till en startplats som var helt omöjlig i rådande vindriktning. Efter mycket diskuterande fick vi en annan startplats, men den var inte särskilt bra. Vi fick hålla till på en tvärbanan. Vinden kom tvärs över den och alla flygningar på mer än 45 sek betydde landningar ute i växande gröda. Det blåste friskt och då solen värmede gott uppstod kraftig termik över den regnväta marken. Många modeller drev i väg redan i första trimstart eller i den första tävlingsstarten och kunde inte återfinnas av ägarna.

Tävlingen samlade 58 modeller, det är fler än tidigare. Tyvärr fanns inte alla på plats eller också avstod de tävlande att starta då modellerna var alldeles nybyggda och inte kunde trimmas i den starka blästen. Några av modellerna är "riktiga" oldtimers, som t.ex. Sven Rågvalls "Uranus" från 40-talet, en S-2:a, som behållit sina former under alla år. -Hur många 40-åringar har det? Jo, Örjan Gahms "Landegren Spec." som Örjan mätte upp på Tullinge SM-48 och sen byggde en kopia av. På S.M. i Eslöv var Örjan med och flög med detta plan. Nu försvarade det i samma starka termikblåsa som Sten Perssons "Prim", en nybyggd kopia av bröderna Starks "Rikstävlingsmouell".

I huvudklassen var 16 Wakefieldmodeller anmällda. Några helt nya modeller fanns med t.ex. en kopia av Åke Roggentins modell från 1938, som Örjan mätt upp av kvarvarande delar och nu ritat upp samt även byggt en modell av. Nisse Gustavsson hade byggt en "SF-42", Sven Forsbergs krax-modell från 1942. Sten Persson hade byggt en Frank Zaic-modell—"New Yorker IV". Ingen av dessa kom dock till start, då de var helt otrimmade. De står över till nästa år. Annars var det idel bekanta modeller. Givetvis var Einar Håkansson med sin "Ellilä" favorit. Han infriade också förväntningarna, den ende som hotade segern var hans egen "Korda-39"! Ja, det skulle ju ha varit referenten själv då. I andra starten tappade jag dock helt bort min gamla "Korda-37", som mycket riktigt fusade, men ändå var omöjlig att återfinna i sädesfälten, trots långvarigt sökande. Lennart Flodström hade ingen Wakefield flygbar på torsdagen men på löruagseftermiddagen stod en "Korda-37" klar att ta luftrummet i besittning. Nu var trimming inte lätt i blästen. Lennart klarade minutflygningar i de 3 starterna. Även Nisse Gustavsson flög sin "Korda-37" länge och långt. Efter dryga timmans sökande fann han den, men knäckte vingen på väg tillbaka. Örjan flög som sagt bort i första start. Bertil Dahlqvists "Joseph" fick något konstigt för sig högt uppe och dök med nosen före, så att propellern hamnade i jämnhöjd med vingens framkant.

Detta år delades B2-C2-klasserna upp, det var bra. De större modellerna har definitivt en bättre förmåga. Under eftermiddagen möjnade vinden. Lennart Hansson och Anders Håkansson har F 10 inom rimligt avstånd och tog chansen, då de såg väderförbättringen. Det rådde ju inte någon periodindelning, så det gick bra att flyga alla tre starterna efter lunch. Jag försökte själv hinna med klass D och Sl efter maten. Nu kom de två och fick fina tider noterade. Lennart hade genomgående två-minutersflygningar och vann. Anders började med startar på minuten men klämde sen i med max - och flög bort! Sten Persson satte ju iväg sin "Prim" direkt på morgonen och hade en max i protokollet. Jag tror "Floda" avsiktligt höll sig under minuten för att få behålla sin "Laban".

I B2 blev det till slut o tävlande. Äntligen uppenbaraade sig Per Nilsson i egen person och deltog utan proxy-hjälp med sin "Fröjds". Det fanns en "Fröjdare" till i tävlingen, den tillhörde dagens mest aktive oldtimer - Bertil Dahlqvist. Bertil flög också sin diamondvariant av "Tip Top" - Under sökandet efter min "Korda" kunde hustru Vailet återfinna Bertils "Tip Top", så att denne kunde göra ännu en fin start - och på nytt flyg bort modellen! Genom det vann han ju! Gunnar Wivardsson hade med sig många modeller och dottern Sofia. Det behöver inte vara gamla gubbar som flyger "Oldtimer", det visade Sofia och ställde upp med den amerikanska modellen "Cloud Chaser". Pappa Gunnar flög en modell med namnet "Baby". Även i denna klass var Lennart Flodström med, nu med sin gamla "Tip Top".

En nyhet fanns i klass A2, det var Gunnar Wivardssons "Volo Duplex". Bara Gunnar kan trimma den i bra väder, så blir den en farlig konkurrent till Curry Melins "Trim II". Av den senare modellen fanns tre stycken, Bertil Dahlqvists vinnarmodell, S.-O. Lindéns, som nu blev 2:a och K.-A. Petterssons som kom på 4:e plats. Dessutom fanns två "FIB", den modellen kan ju alltid anses "Aktuell" för den som vill börja med oldtimerflyg. (Hm!)

forts.

Det blev två segelmodellklasser i år. Det är också rättvist. En liten S-etta har inte någon chans mot en stor 250 cm S3:a. Blir det riktigt många S2-S3-modeller får vi väl dela dem också. Nu blev det fyra modeller i varje klass, även om fler var anmälda. Nya modeller var här i S-1, URA-1, en finsk modell av "Vargen-typ" som C.J.Eiroff flög med. Jag själv hade äntligen fått fart på min "Scrappy", Löwen-Åbergs omskrivna modell. Här skulle också K.-A.Pettersson startat med "Tony", en konstruktion av Anders Håkansson. Uno Johansson hade med sig "Reynold" ritad efter 3-plansskissen i Hobbyboken 1944.

I S2-S3 var C.J.Eiroffs "Tico-Tico" en ny bekantskap liksom Sven Rågvalls gamla "Uranus". Det blev Kurt Sandberg-modeller som vann. Lasse Larsson som också flög lite försiktigt med sin stora "Balder" i S2-S3, satsade lite mer i S1 och tog mästerskapet med Kurts konstruktion "SM-Ettan". I S2-S3 vann Kurt själv med sin egen modell, en kopia av "SM-Vinnaren" från 1949. Det blev dock till priset av en bortflugten modell. Kurt har en annan av sina S2:or i trunken, en modell som vi gärna vill veta mer om, så att den kan införslivas i "Ritningsbanken"! Sten Persson gned som en hare för att hinna med 3 startar med sin "Sunnanwind", sen han upp-givit sökandet efter "prim" och F-modellen.

Det flögs också med diesel/glödstiftsmotorer. Här finns dock plats för protester om någon vill ha besväret. Nej, det ska ske innan tävlingen är slut. Före prisutdelningen. Nu tyckte tävlingsledningen att det var bättre att de modeller som fanns på plats fick flygjan att vi behårt skulle gå efter de regler som egentligen gäller. Hur det nu än var med ålder och motorer, så fick vi se några gamla modeller i luften. Björn Ehn har tidigare visat upp sina två plan, "JHH 100" och "Flyg-44", vi har också sett C.J.Eiroffs "Lolita" -men inte den han nu flög med, "Hail-Shot". De gamla av oss har sett Rune Lundbladhs - Ja han hette Andersson då och tävlade för Cumulus i Enskede - F-modell som han vann S.M. med 1950. Han vann i år också till priset av en förlorad modell. Sten Persson hann bara sända iväg sin "Landegren" i en trimstart och så var den borta! -Men den har kommit tillbaka, något som gläder oss alla.

Som vanligt ingick "Handluns" i tävlingen. Nu blev den uppgörelsen alltför enkel. Anders Gustavsson, med förflutet svenskt juniormästerskap, kastade sönder sina modeller före tävlingen så att Lasse Larsson blev ensam kvar. Med några halvminutsflygningar fick han dagens pris.

Efter prisutdelning och hurrap, beslöts att intresserade skulle fara till en restaurang i Ängelholm, så att vi fick tillfälle att talas vid hur fortlevnaden av "Oldtimer-Sällskapet" ska kunna ske och i vilka former det ska leva vidare.

Oldtimer Sällskapet

Under Bertil Dahlqvists ordförandeskap höll "Oldtimer Sällskapet" sitt sammanträde i Ängelholm.

De församlade beslöt att "Sällskapet" ska fortleva. För att kontakten ska upprätthållas måste tidningen "Oldtimer" finnas. Sven-Olov Lindén åtog sig att sammanställa ett nummer under hösten.

För nästa år planerades två nummer. Nr 1/83 skall utgivas av Gunnar Wivardsson, Nr 2/83 skall Södra Hallands Modellflygsällskap ta hand om.

En årsavgift på 35:- skall uttagas. Denna avgift innefattar då Nr 1/82, Nr 1/83 och 2/83 av "Oldtimer" samt en summa för säkrandet av ett nytt "Oldtimer-S.M."

Som "riktkarl" kvarstår S.-O.Lindén, "Sällskapets" kassör blir K.-A.Pettersson, Västerås.

S.-O.Lindén fick i uppdrag att kontakta organisatör av nästa "Oldtimer-tävling".



OLDTIMERTÄVLINGEN 1983

Preliminärt kommer tävlingen att hållas på Axvalla Lördagen/söndagen 4-5 juni



REGELÄNDRING?

Vad anser du om att vi flyttar fram senaste konstruktionsdatum för Wakefield-klassen i Oldtimertävlingen till 1950. Fr.o.m. 1951 ändrades ju reglerna så mycket bl.a. minsta kroppstvärssnitt blev 65 cm^2 , att därefter får Wakefield-modellerna ett helt annat utseende.

Resultat från QIDPFEST-SM 25/8 1992, Barkåkra, Ängelholm.
Arrangör: Södra Hallands Modellflygsällskap.

Klass	Deltagare	Modell	1.fl.	2.fl.	3.fl.	S:a	Plac.
A2	Bertil Dahlqvist	Trim II	61	46	77	184	1.
	Sven-Olov Lindén	Trim II	43	43	74	160	2.
	Uno Johansson	FIB	42	27	22	91	3.
	Karl-Axel Pettersson	Trim II	32	25	26	83	4.
	Karl-Axel Pettersson	FIB	16	32	33	81	5.
	Gunnar Wivardsson	Volo Duplex	17	22	6	45	6.
B2	Bertil Dahlqvist	Mod. Tip Top	133	180	-	318	1.
	Per Nilsson	Fröjds	146	52	42	240	2.
	Gunnar Wivardsson	Baby	53	36	62	151	3.
	Lennart Flodström	Tip Top	123	23	-	146	4.
	Bertil Dahlqvist	Fröjds	32	41	-	73	5.
	Sofia Wivardsson	Cloud Chaser	7	7	45	59	6.
C2	Lennart Hansson	"1½"	126	146	100	372	1.
	Anders Håkansson	Laban	62	69	180	311	2.
	Sten Persson	Prim	180	-	-	180	3.
	Lennart Flodström	Laban	48	46	52	146	4.
D	Einar Håkansson	Ellilä-39	124	132	122	378	1.
	Einar Håkansson	Korda-39	175	89	102	366	2.
	Sven-Olov Lindén	Korda	55	175	-	230	3.
	Lennart Flodström	Korda-38	63	64	61	188	4.
	Nils-Olof Gustavsson	Korda 37	180	-	-	180	5.
	Örjan Gahm	Landegren	180	-	-	180	5.
	Bertil Dahlqvist	Joseph	91	-	-	91	7.
S1	Lars Larsson	SM-Ettan	134	33	70	237	1.
	Sten Persson	Sunnanvind	17	68	113	198	2.
	Sven-Olov Lindén	Scrappy	76	66	-	142	3.
	Carl-Johan Eiroff	URA-1	33	35	56	124	4.
S2-S3	Kurt Sandberg	SM-Ettan	70	44	180	294	1.
	Lars Larsson	Balder	55	25	99	179	2.
	Carl-Johan Eiroff	Tico-Tico	30	40	27	97	3.
	Sven Rågwall	Uranus	30	38	27	95	4.
F	Rune Lundbladh	Comet-Diesel	122	180	-	302	1.
	Björn Ehn	JHH-100	59	71	180	290	2.
	Carl-Johan Eiroff	Hail-Shot	107	112	-	219	3.
	Björn Ehn	Flyg-44	72	115	31	218	4.
HKG	Lars Larsson		32,1	31,0	23,0	92,1	1.

"Hjältarna rökte Lucky Strike"

Vi bygde skönhet i lätt fackverk av balsaträ
 slipade spryglamas eleganta linjer
 klädde alit i skimrande japonsiden
 propellrarna vackra stigning
 skars tålmodigt
 zaponlackens dofter berusade oss
 nägra fredsår ifläg vi
 sommaren var utan slut

Lyckan som omger ett välgjort modellplan
 i en stigande termikspiral
 högt upp mot ett cumulusmoln
 på ungdomens ljusbla sommarhimmel

Som japanpapper är minnet
 viktlöst
 vackert färgat
 förs det bort i vinden



LUCKY STRIKE

Internationell S 2:a 1945

Konstr. A. DEURELL Vingarna

Det är inte ofta modellflyg skildras i poesi, men i Arne Uplings "bilder ur ett album" finns pojkkärens flygintresse skildrat i ovanstående strofer.

Om du vill ha hela boken "Hjältarna rökte Lucky Strike" - minnesbilden av de amerikanska flygarna som nödlandade med sina Liberators på Gustavsvikfältet i Örebro - så kan du säätta in 35:- kr på postgiro 45 169 85 - 1, Arne Upling. Boken kommer då på posten.

/ SOL

Ritningsbanken

Genom "Ritningsbanken" kan du fortfarande erhålla nygamla modeller. Bland de senaste tillskotten kan nämnas:

Skicka ett C5-kuvert med porto påsatt 3.30 eller rabatmarké, så får du en fulständig förteckning från S.-O. Lindén Hovstavägen 15 703 65 Örebro

1938 "Revolt", stavmodell, Sven Truedsson	750 mm	SOL
1937 "Wakefield"	Åke Roggentin,	ÖG
1942 "Wakefield SF-42"	Sven Forsberg	ÖG
1937 "Stratos" Int.klass	A.W.Nordwaeger,	1150mm SOL
1954 "Laban" Wakefield	Jan Nilborn	1030mm ÖG
1951 "Wakefield"	Aarne Ellilä	ÖG
1934 "Baby" S2	Kirschke	1200mm ÖG
1948 "Rödluvan" Sl	Terje Larsson	1000mm SOL
1947 "SE-52" F	Rune "Termik-Johan"	GP-diesel ÖG

KULMAN





FULL SIZE PLANS AVAILABLE

MODEL BUILDER

How to Build the 1937 Wakefield Winner

Here Are Complete Plans and Data From Which You Can Build a Duplicate of the Plane That Won the 1937 Wakefield Contest for France

By FRANK ZAIC

From Data and Plans Supplied by Emmanuel Fillion and J. Desnoes

WE EASILY forget who was who in the past local and national contests, but we cannot forget the winner and the country which wins the Wakefield Cup. 1937 shall be remembered as the French year, not because of the marvellous Exposition, but because one of her sons won the Wakefield Trophy.

As you read on you will wonder why Mr. Fillion thinks so much of himself. The truth is that he is not acquainted well enough with the English language to write this himself. So, Mr. Desnoes and I can go right ahead and tell you all about him without his being the wiser. He will undoubtedly blush when this is translated to him, and smile in happiness.

There is history behind this article. After the Wakefield competition was over, I suggested to Mr. Fillion through Mr. Desnoes, that Mr. Grant would be glad to have the American rights to his plans. Both were pleased with the suggestion and Fillion promised to have scaled drawings ready when I arrived in Paris. He kept his promise and I picked up the plans while I passed through the French capital, made penciled drawings from them and changed the metric system to our own. When I returned to Paris on my way back I tried to have them checked. In the meanwhile Emmanuel was called to service. So I appealed to Mr. Desnoes to help me finish this article. I left the drawings and a questionnaire with him, and at the same time tried to get a clear picture of the French background so that this article would be authentic.

The drawings and answers arrived soon after I reached home. So that the following is more or less a combination of three parties. If on occasion you are a bit perplexed, just remember that I don't know French. However, you may be assured that the drawings are exact because they were checked. The background of history is also true.

France heard about the International Wakefield Competition for the first time in 1934. Mr. Desnoes was the first visitor at that time and he saw Mr. Allman win for Britain. He carried the tale back home and thereby planted the seed, returning again to England in 1935. Besides bringing his own ship he also entered one for Mr. Robert Guillemand, for proxy flying. It seems that their models did not perform as well as those of other contestants! And no wonder! Having no contact with outside designs they had to rely on their own past

experience and judgment. We can appreciate this point by recalling our own 1927 days. In fact they were further handicapped by not knowing about the celluloid dope. It seems that they used silk covering and tightened it up with gelatine, (starch, Mr. Desnoes?) so that a slightest bit of moisture would convert the "V" dihedral into an "A."

Time glides on, and two years have passed. It is midsummer of 1937. The Frenchmen have been busy since 1935 and by now they are on equal terms with the rest of us as far as knowing what is good and what is bad in model flying. It is true that they do not yet have the large number of fairly good builders as we have. However, they can match almost number for number with experts. 1937 acknowledged the following French top notchers: Vincré, Fillion, Chabot, Lemoine, Degler and Ducrot in the powered section. While Paulain and Faure stood pat on the glider laurels. We are sure that there are more who deserve mention, but these young men made history by their consistent contest winning.

The design trend or style developed to the present date is towards heavier wing loading, such as our own three oz. for 100 sq. in., and the Wakefield requirements. The general size has also been increased to larger outlines, such as 40 to 60 inch spans and proportionate fuselages. Of course smaller jobs are still being built by the growing experts but the above size is used by the experienced modelists. Streamlining is considered and applied practically, as you can see from Fillion's design. More attention will be called to this in the model's description. The power ratio is also creeping up. Two or three years ago 25% was considered ample. But as time, experience and contact with the rest of the model world developed, the rubber slowly increased to about 35% in 1936. It is now 40% to 50% of the total. However, the Wakefield designs use the lower figure because of their high total weight.

But the knowledge of the advantage of having as much power as possible is known. So that our own (American) secret of long flights is no longer a mystery to anyone. Naturally, large props are used to consume this power economically. Gears are used here and there. Mr. Vincré is most successful in using the rear-return system. Balsa construction is universal. Silk is still preferred by a few, but Japan paper predominates by large odds.



Emmanuel Fillion and his plane with which he won the Wakefield Trophy.

Mr. Desnoes tells me that he is not at all satisfied with his lot in just having only one F.A.I. certified record of 14 minutes 30 1/2 seconds, for fuselage models. It seems that he was dogged by a series of hard luck events. I personally witnessed one flight at the Exposition contest, when one of the younger fellows backed over his parked fuselage.

The present French organization for model activities is centered in Comité Français des Modèles Reduits, composed of two Model Federations and Ligue Aéronautique de France. This Comité is under the supervision of the French Air Ministry.

This then is the background in which Fillion developed into the world champion. Now, a few words about him.

It seems that he inherited his interest in models, since his dad was bitten by the "model bug" way back in 1909. His first contact with organized club was in 1934, when he joined the "Escadre de la Rose des Vents" which is still very active.

His Wakefield design is personal, according to Mr. Desnoes. Although it has earmarks of Mr. Vincré's Coupe de France winner, it differs in detail such as airfoil sections, wing and tail combination, outline, prop and rubber combination, and many other small things which have so much to do in contributing to its success. The similarity in appearance can be easily attributed to the world-wide practice of having most of the current designs of same pattern. Also, we must never forget that no matter how good a design may be, the final result usually depends on the man who builds and flies it. This model was built especially for the Wakefield meet, and it showed its championship streak by placing second in the trials.

The model was flown only twice in the Wakefield contest. The first flight was not very good in comparison to other top flights. The rest of the French team also had trouble in getting long flights. Our friend, Mr. Desnoes, thought that the propellers might be a bit too large, especially since their diameter was more or less carried over from lighter jobs. So he suggested that they cut the diameter down a bit.

(Continued on page 62)







Ingenting kan så förgylla ens
förflytta som ett dåligt minne.
Svenskt ordspråk

How to Build the 1937 Wakefield Winner

(Continued from page 35)

He tried it first, then Fillion. Mr. Chabot and the rest follow suit. The immediate improvement was evident, especially on Fillion's and Chabot's ships, as the models now had the needed "zoomp" to take them above the stagnant ground air.

On the second flight, Fillion's model climbed high and long enough to contact a friendly thermal. He naturally ran and ran until both he and the model were lost to the sight of the airport watchers. Later on a phone call reported the missing model about eighteen miles from the Fairey Air-drome.

We still remember the joyous smiles of the French team when they found that the model clocked eleven minutes. Now, if he would only come back in time for the third trial their chances were good. The rest of us kept plugging away but no one equaled that out-of-sight time. As time slipped by and Fillion did not show up, Mr. Desnoes and one of the English lads hied over to recover the model and pick up Fillion. However, they returned with model alone, and too late for another trial. Later on the flier himself showed up to learn that he won the cup for the French team. I am just wondering how he felt during his search for the model in a strange country, without knowing a word of English.

Undoubtedly, in winning the cup, model building has been given a great impetus in France. It encourages the boys to continue their trend of designing, since it has been successful against the best that other countries had. All will naturally want to be on the 1938 team, but they hope that their trials will determine the best boys, so that they will retain the cup for another year. "She is so pleasing in Paris! The gay Paris! And we hope she will stay a long, long time!" As Mr. Desnoes so ably puts it.

Mr. Desnoes continues.

"And now, all French aero-modelists hope to see their American friends coming to Paris for the 1938 contest, as we consider it to be the real world championship."

Well, this seems to be about all of the model's and Mr. Fillion's history. Now, let's take a look at the model itself. Since it is next to impossible to have its designer give us a detailed account of how he went about in designing and building, we must depend on our own experience to give the highlights.

You will note that he uses the R. A. F. 32 for the wing, and an M. 6 for the stabilizer. Many of us have found this to be an ideal

arrangement. Evidently Mr. Fillion knows that larger chord airfoils are more effective than small chords, since he kept his chord five inches for quite a length, and yet achieved good aerodynamics by his gradual elliptical tips. The "wee bit" of parasol also helps in getting every bit of lift from the wing, by hardly disturbing the side airflow of the fuselage. The dihedral could have been a bit larger to eliminate any possible chances of too much banking while taking off under full power. (In fact, we can recall this particular trouble during the Exposition contest. But it is not known if more power was used to account for it). Just in case your duplicate has tight bank tendency, just remember that another inch of dihedral should cure it.

The wing mount is typical French design. The bamboo cabane is fixed to the fuselage on wire struts, which determine the incidence, and at the same time make adjustments possible. The writer was a bit skeptical about the rigidity, but its two side struts do the trick in preventing shifting. You will note that the wing is fixed to the bamboo strip with looped rubber. Another peculiarity is the extensive use of reed in keeping wires fixed.

The construction of the wing and tail should present no serious problem. It is just a matter of studying the drawings and making full size outlines. Just be sure to have the dimensions correct. You will have to use your own past experience in selecting the balsa. The total weight table should be your final check.

The fuselage itself is very simple to build. You will note the clean and streamlined sweep. Setting on edge helps considerably in lowering the drag; especially if you remember that the model very seldom travels in a line parallel to the center line of the fuselage.

The part needing most attention is the tail construction. Note how cleverly the stabilizer and rudder are fitted. The tail keel is a hint we might all follow. It is drawn full size so that you should have no trouble in duplicating it. Notice again the use of reed to keep the rudder fixed. It is first inserted in the rear and then the front prongs are pushed into the reed in back of the plug. It seems flimsy but it works well. The rear hook arrangement calls for a piece of plywood. However, hard balsa should do the trick. Just be sure it is hard and cement joints solid and well set.

Next is the nose plug. The plug itself is carved from hard wood, a good idea. Note how simple and effective his rubber tensioner is. Those of us who have tangled up in the prongs, hooks, and springs on the exposed type will appreciate this design. The shown free-wheeling is made in France and it can not be obtained at the moment in America. It is an excellent idea and Mr. Weber should be proud of it. A fair duplicate was suggested by Ed Lidgard of Chicago, who uses bicycle spokes for shaft. He flattens one end of the threaded ferrule and drills a hole for the winder. A standard heavy duty free-wheeler of Garami type should serve the purpose. However, the convenience of removing the prop at will is worth extra trouble.

At the moment of writing it is not known what size of prop was used at the contest, since it was mentioned that it was cut down.

Det mäste finnas någon modellflygplansbyggare bland Fords ingenjörer. Någon som pysplat med gummibändsdrivna plan. Att minstone får man det intycket när man ser den senaste finesen för bränslebesparing, som tagits fram amerikanska Fords forskare.

Man har till den vanliga startmotorn kopplat en kraftig gummijär som vrider om av startnotorn när man sätter igång bilmotorn första gången. När man kommer fram till ett trafikljus eller en bilkö och stoppar upp längre tid än några tiotal sekunder, slänger en elektronisk kontrollenhets bilmotorn. På så sätt blir det ingen onödig tomgångskörning. När det åter är dags att köra ivrig, trampar föraren precis som vanligt på gaspedalen. Därvid sätter den elektroniska kontrollenheten på tändningen och lossar en spärr som hållit gummijärn, som sätter rotation på startkransen så att bilmotorn går igång. Den ordinarie startmotorn behöver inte användas.

Starten med hjälp av gummijär sker tyrt och ryckfritt, och i det ögonblick motorn går igång drar den upp gummijärn för nästföljande start. Det blir alltså inga påfrestningar på batteriet såsom annars är fallet när ett automatiskt stopp-start-system används. Om och när denna bränslebesparande finesse, som dessutom även minskar avgasutsläppen, blir klar för serieproduktion kan Fords ingenjörer inte säga något om ännu. Men praktiska prov pågår redan och anordning en har fungerat bra hittills

(Iva Maasing i Motor 1/1980)

ÅRSAVGIFT 1982-83

Använd bilagt inbetalnings-kort. Sätt in kr 35:- på postgirokonto 55 09 16 - 1 om du vill vara medlem i "OLDIMER-SÄLLSKAPET"

"OLDIMER" - Organ för "Oldimer-sällskapet".

Red. Sven-Olov Lindén, Hovstavägen 15, 703 63 Örebro

Tel 019/ 18 21 79. Postgiro 55 09 16-1